

DOORGEEFLUIK

HET DOORGEEFLUIK (DGL)

In het DGL verzamelen we goederen die anderen over hebben. Veel van deze spullen stallen we uit in de ruimten van het WERLDHUIS, Dijkhoeve 1. Grote spullen, zoals eet- en zithoeken, bedden en kasten staan in een aparte opslagruimte.

VOOR WIE IS HET DGL

Het DGL is ontstaan om nieuwkomers (statushouders) te helpen, maar tegenwoordig staan we evengoed klaar voor mensen met een krappe beurs of wie leeft van een minimum inkomen. Verwijzing vindt plaats door onder andere de Voedselbank, Schuldhulpverlening, Infospreekuur, Stichting Timon, het Sociaal Team, Diaconieën of Stichting Present. Naast het DGL hebben we een fietsenwerkplaats (gerund door Yussif en Mahbub uit Afghanistan). Zij repareren ingeleverde fietsen of knappen ze op. Daarnaast stellen wij fietsen beschikbaar voor nieuwkomers en anderen.

REGELS

De meeste goederen zijn gratis. Nieuwe spullen (soms nog voorzien van de verkoopprijs) verdelen we eerlijk. Voor tweedehands computers, fietsen en witgoed vragen we een kleine vergoeding (voor de vernieuwde onderdelen). Vrijwilligers halen en brengen eventueel goederen en zeker meubels met bakfiets/trailer of auto/aanhanger tegen betaling van een bijdrage. Als je een bijdrage wilt geven voor de onkosten van het DGL, dan kan je dat doen via de fooienpot.

OPENINGSTIJDEN

Het doorgeefluik is open op maandag en dinsdag van 10.00 uur – 13.00 uur. Als het Doorgeefluik gesloten is kun je een afspraak maken. Goederen plaatsen bij de deur is NIET TOEGESTAAN. De opslag van grote meubelen is aan de Pelmolen. Deze is alleen open na het maken van een afspraak. Heeft u iets in de aanbieding? Neem in alle gevallen contact op met Aleid Groothoff via mail aleid.groothoff@hetnet.nl of telefonisch met 030 6372621 of 06 17530192

