

WERELDHUIS

plek van ontmoeting



Wat begon als een droom voor Houten – een plek waar ieder zichzelf mag zijn - kreeg in oktober 2014 een locatie onder de naam: het WERELDHUIS in voormalig Basisschool de Wegwijzer in de Lupine-Oord.

We zijn nu verhuisd naar voormalig Basisschool de Bengelbongerd.
Wat blijft: jij bent welkom!

Kom - je bent welkom in het WERELDHUIS - plek van ontmoeting

Ben je jong of oud, dik of dun, groot of klein, Nederlander of Medelander, rijk of arm? Het maakt niet uit, je bent bij ons welkom zoals je bent. Samen maken wij het WERELDHUIS tot een geweldige plek, want we zien elkaar en zorgen voor elkaar, uit respect voor elkaar. Wij zijn er voor jou! Kom je voor het eerst? Dan staat één van onze gastheren of gastvrouwen voor je klaar. Schuif gezellig aan voor een gratis kopje koffie of thee. Heb je geen zin om te koken, kom dan bij ons eten. Wil je eens niet alleen lunchen? Eet dan gezellig met ons mee. Kom gerust naar een moment van zingeving of lees een boek in de huiskamer. Weet je iemand die van eens spelletje houdt, kom maar spelen. Ben je liever actief bezig? Dan kun je bij ons meedoen aan verschillende activiteiten. Hoe dan ook, wij zijn altijd in voor een praatje. We zijn er graag voor jou. Alles bij elkaar is het WERELDHUIS een plek om je thuis te voelen, jezelf te zijn, te ontspannen, even niet alleen maar samen.

Ontstaan WERELDHUIS

Alles begon met een droom: een plek waar iedereen zichzelf mag zijn en waar ruimte is voor de talenten die we hebben. Zo ontstond het WERELDHUIS dat gedragen wordt door de gezamenlijke kerken in Houten. Stichting Houten Ontmoet is opgericht om de bezigheden en activiteiten in het WERELDHUIS mogelijk te maken.

Ontstaan van ons logo

In ons logo zie je een huis, handen en lijnen. Onze deur staat wijd open, want je bent welkom. Je mag je geborgen weten in onze handen. We bieden een dak boven je hoofd, zodat jij je beschermt en beschermd voelt. De lijntjes in het huis staan voor verbinding van ons naar jou en ieder met elkaar. Dat is onze plek van ontmoeting!



VISIE

Stichting Houten Ontmoet, in casu het WERELDHUIS, Plek van Ontmoeting, heeft als visie dat er tussen bezoekers onderling, aanbieders van activiteiten en buurtbewoners, ontmoetingen plaatsvinden met elkaar die gericht zijn op het welzijn van een ieder waarbij contact, zingeving en ondersteuning alsmede het doorbreken van het sociaal isolement centraal staan. Randvoorwaarde voor het WERELDHUIS is dat bezoekers gerespecteerd worden om wie zij zijn, ongeacht komaf, kleur of geloof.

Het WERELDHUIS mag een plaats zijn waar iedereen zich veilig voelt, waarbij door uitwisseling van ideeën en contacten, ook initiatieven van onderop tot stand kunnen komen die inspirerend zijn voor alle betrokkenen en een positieve (maatschappelijke) impact hebben voor Houten. Zo maken wij het met elkaar en voor elkaar tot een plek voor iedereen.

MISSIE

In onze woonkamer in het WERELDHUIS Houten gaan gastvrouwen en gastheren door middel van een luisterend oor ontmoetingen aan met mensen die daar behoefte aan hebben. Betrokkenheid en spiritualiteit is datgene dat wij aanbieden en verder uit willen bouwen. Dit gebeurt door middel van activiteiten die gedragen worden door "de mensen zelf". Dit kunnen meditatieve momenten zijn waar eventueel creativiteit centraal staat, of momenten waarbij een "echt" gesprek van hart tot hart tot stand komt.

Verder willen wij de buurtbewoners meenemen op onze reis, door allerlei actieve momenten van ontmoeting te creëren. Dit kan weer leiden tot ontmoetingen met andere buurtbewoners en zo het sociale netwerk van mensen versterken en vergroten. Via ons netwerk van huisartsen, fysiotherapeuten, GGD, kerken, bibliotheek, gemeente en wijkteams worden mensen geattendeerd op het Wereldhuis en de activiteiten die hier plaatsvinden.

Ook zoeken wij contact met groepen, partnerorganisaties waarvan wij veronderstellen dat wij elkaar versterken. Samen is meer dan twee! Dit kunnen samenwerkingen zijn van korte of langere duur. Als voorbeeld noemen wij de jaarlijkse buurt-nieuwjaarsbijeenkomst, het aanleggen en onderhouden van een gezamenlijke moestuin, waarbij via eetmomenten, zowel tijdens de lunch als avondeten, "onze" oogst wordt genuttigd.

Doorgeefluik (DGL)

Een belangrijk onderdeel van het Wereldhuis is het Doorgeefluik. Hier verzamelen we spullen voor vluchtelingen en minima die in Houten (komen) wonen. Je kunt spullen die jij over hebt brengen of (laten) ophalen op vaste tijden. Openingstijden en contactgegevens staan achterop deze folder.

Ontmoetingen

Wij vinden het belangrijk dat Nederlanders en Medelander elkaar ontmoeten. We kunnen van elkaar leren en elkaar echt zien door samen activiteiten te ontplooiën. Daarnaast geven we Nederlandse taal. Deze lessen zijn zowel voor mensen die hun inburgering nog niet hebben, als voor mensen die hier al langer wonen. Praten/taal is een belangrijk onderdeel om isolement te doorbreken. Vandaar dat wij er alles aan doen om mensen het Nederlands eigen te maken. We hopen dat iedereen op die manier beter integreert en vrienden maakt. We zeiden al: een plek van ontmoeting. Kom!

Activiteiten

Het WERELDHUIS staat bol van verschillende activiteiten. Daarvoor hebben wij een aparte flyer/folder die up to date blijft. Uiteraard vindt je op onze website alles over aankondigingen van activiteiten en evenementen. Kijk maar hier: www.houtenontmoet.nl.



Openingstijden WERELDHUIS

Maandag	vrije inloop met koffie en thee	10.00-12.00 uur
Dinsdag	vrije inloop met koffie en thee	10.00-12.00 uur
Woensdag	vrije inloop met koffie en thee	10.00-12.00 uur
Donderdag	vrije inloop met koffie en thee, zingeving en lunch	10.00-13.30 uur
Vrijdag	vrije inloop met koffie en thee	10.00-12.00 uur

Voor alle overige activiteiten, creativiteit en warme maaltijden zie onze flyer.

Openingstijden Doorgeefluik

Er zijn elke maandag en dinsdag medewerkers aanwezig van 10.00-13.00 uur. Wil je informatie over het brengen van goederen, mail dan naar aleid.groothoff@hetnet.nl



Een gift?

We zijn dankbaar voor de vele vrijwilligers die in het Wereldhuis hun talent tot uitdrukking brengen. Toch is er ondanks alle steun geld nodig om alles draaiend te kunnen houden. Daarbij hebben we uw hulp nodig. De fiscus heeft het Wereldhuis erkend als ANBI-instelling (=Algemeen Nut Beogende Instelling), dit is een erkende goeden doelen instelling, bekend onder de naam: Stichting Houten Ontmoet. Ons KvK-nummer is: 62780018; ons RSIN nummer is: 854954132. Dit RSIN (=Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) is belangrijk, voor wie ons een gift geeft. Dit nummer dient u te vermelden op uw belastingformulier onder giften. Giften aan onze stichting zijn, binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Uw gift is welkom op rekeningnummer: NL63 INGB 000 6791990 t.n.v. Stichting Houten Ontmoet o.v.v. Wereldhuis Houten Bedankt voor uw hulp!

